

Bogen om Jesper

Hent bøger PDF



Georg Gjedde

Bogen om Jesper Georg Gjedde Hent PDF Forlaget skriver: "Han så pudsigt ud, den nyfødte fyr. Ørerne hang. Når han blev lagt på maven, hang lapperne ned over øregangen. Den første gang, jeg så det, kom jeg til at sige: vores lille elefantunge. Jeg kunne ikke lade være.

Hvad siger De, hr. Gjedde? spurgte jordemoderen.

Ingenting, fru Isaksen, skyndte jeg mig at svare.

Sådan noget siger man ikke. Doktor Buchardt Christensen forstod mig. Han så for resten træt ud.

Men kvinderne: fru Isaksen, Mor Meta og Emmy med – hvis hun ellers sansede noget som helst lige i øjeblikket efter nattens og morgensens slid med at få elefantungen søsat. Kvindfolkene ville falde over mig og sige, det var den dejligste dreng, der var født på egnen siden stavnsbåndets ophævelse. Og hvor kunne jeg sige sådan noget?"

Georg Gjedde og hans kone, Emmy, fortæller åbenhjertigt om sorger og glæder med deres søn Jesper, både før og efter de fandt ud af, at den elskede lille elefantunge var evnesvag.

Georg Gjedde (1913-1992) var en dansk forfatter og oversætter, der debuterede i 1940 med romanen "Et lilla bånd på øjet. En henkøgt roman" og skrev senere trilogien "Jeg – en mand" under pseudonymet Sverre Holm. Georg Gjedde blev flere gange tildelt Statens Kunstfonds Engangsydelse samt Helge Rode Legatet og Jul. Bomhols legatbolig, Digterhjemmet.

Forlaget skriver: "Han så pudsigt ud, den nyfødte fyr. Ørerne hang. Når han blev lagt på maven, hang lapperne ned over øregangen. Den første gang, jeg så det, kom jeg til at sige: vores lille elefantunge. Jeg kunne ikke lade være.

Hvad siger De, hr. Gjedde? spurgte jordemoderen.

Ingenting, fru Isaksen, skyndte jeg mig at svare.

Sådan noget siger man ikke. Doktor Buchardt Christensen forstod mig. Han så for resten træt ud.

Men kvinderne: fru Isaksen, Mor Meta og Emmy med – hvis hun ellers sansede noget som helst lige i øjeblikket efter nattens og morgensens slid med at få elefantungen søsat. Kvindfolkene ville falde over mig og sige, det var den dejligste dreng, der var født på egnen siden stavnsbåndets ophævelse. Og hvor kunne jeg sige sådan noget?"

Georg Gjedde og hans kone, Emmy, fortæller åbenhjertigt om sorger og glæder med deres søn Jesper, både før og efter de fandt ud af, at den elskede lille elefantunge var evnesvag.

Georg Gjedde (1913-1992) var en dansk forfatter og oversætter, der debuterede i 1940 med romanen "Et lilla bånd på øjet. En henkøgt roman" og skrev senere trilogien "Jeg – en mand" under pseudonymet Sverre Holm. Georg Gjedde blev flere gange tildelt Statens Kunstfonds Engangsydelse samt Helge Rode Legatet og Jul.

Bomhols legatbolig, Digterhjemmet.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode